

Andijk, mei 2019

Beste broeders en zusters,

Hoe vaak staat u nog stil bij het geschenk dat wij van God hebben ontvangen? Hij offerde Zijn Zoon voor ons en heeft de dood overwonnen. In die overwinning leven wij, door Zijn liefde en genade. **'Wat een geschenk!'**

Het is ons verlangen om dit kostbare geschenk met zoveel mogelijk mensen te delen. Zo willen wij de missie, die Jezus op aarde is gestart, voortzetten. Hij is het Antwoord, alleen in Zijn Naam is redding.

'De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen' Lucas 4: 18-19

Met elkaar zetten wij dit evangelie in beweging. Dit doen wij in kwetsbare gebieden. Op onze website (www.antwoord.nl) ziet u precies waar we dit allemaal doen en hoeveel geld er momenteel voor elk project is opgehaald. Uw steun blijft hard nodig.

Eén project willen wij er in het bijzonder uitlichten. In 2017 zijn wij in een kwetsbaar en afgelegen gebied in Kenia, in de omgeving van Kuku en Rombo, een project gestart. Het gebied gaat gebukt onder structurele armoede en moeilijke weersomstandigheden. Toch zijn er in dit gebied, waar de vooruitzichten vaak hopeloos zijn, afgelopen jaar 43 mensen tot geloof gekomen in Jezus Christus. Zij hebben nieuwe hoop ontvangen! Dit komt mede omdat we in 2017 zijn gestart met het trainen van kerkleiders. Wij trainen leiders die zich vol overgave willen verdiepen in het Woord van God en dit Woord willen verspreiden, niet alleen binnen de kerk maar ook daar buiten. Wij rusten broeders en zusters van de lokale kerk toe om het Woord te brengen op plaatsen waar het asfalt ophoudt. De vrucht hiervan is zichtbaar! Er zijn vier nieuwe kerken gestart, drie in Rombo en één in Kuku.

Wij weten ons van God afhankelijk. Zo heeft gebed in ons werk een belangrijke plaats. Wij willen met onverminderde kracht doorgaan om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Niet uit eigen kracht maar alleen door de opstandingskracht van de Here Jezus zelf. We zijn aan elkaar gegeven om dit werk mogelijk te maken. Laten we bidden en geven, zodat we kunnen getuigen van de Here Jezus in alle uithoeken van de wereld.

Een liefdevolle groet en in Christus verbonden,



Stichting Antwoord
Vincent van Vliet | Directeur