

Andijk, oktober 2019

Beste broeders en zusters,

Jezus roept Zacheüs bij zijn naam. Zacheüs, mag ik vandaag bij jou thuis langskomen? Vreemd, toch? Zacheüs was een tollenaar, hij werkte voor de Romeinse bezetter en had geen moeite om wat extra voor zichzelf achter te houden, dus eigenlijk te stelen.

De mensen in Jericho waren Zacheüs liever kwijt dan rijk. Maar Jezus ziet het totaal anders. Hij is Zacheüs **liever rijk dan kwijt!**

Dit jaar gingen de gevangenisdeuren van de jeugdgevangenis van Debrecen in Hongarije voor ons open. Hier zitten jongens van 14 tot 18 jaar. Jongens die net als Zacheüs van anderen hebben gestolen of andere misdaden hebben gepleegd. We zijn hen als maatschappij liever kwijt dan rijk. Maar Jezus leert ons anders, Hij doorbreekt onze menselijke veroordeling. Hij ziet niet de daden of de tekorten, maar Jezus ziet steeds opnieuw de mens. Ook die ene, zoals Zacheüs met zijn verleden.

Zacheüs voelt zich gezien en erkend door Jezus. Hij verandert zijn leven. Dit verhaal, met het thema 'The Changing Man' hebben we aan de jongeren verteld in de gevangenis. Iedereen kan veranderen! We mochten een week lang met elkaar optrekken in de gevangenis. Samen mochten we veel creatieve opdrachten doen waarover we met de jongeren in gesprek gingen. Ineke Ruiten, gespecialiseerd in tekentaal en rouwbegeleiding, begeleidde deze sessies. Al deze jongens hebben hun eigen verhaal, vaak stond hun wieg op de verkeerde plaats. Daarom waren de jongeren zo geraakt door het verhaal van Lajos Boros. Hij heeft meer dan 30 jaar van zijn leven in de Hongaarse gevangenis doorgebracht. Maar God vergat hem niet! In de gevangenis heeft hij Jezus aangenomen. Nu vertelt hij in gevangenissen over Jezus. Lajos Boros: *"Als God mij kon redden van mijn uitzichtloze leven in de gevangenis, dan kan Hij ook alle andere gevangenen weer hoop en nieuw perspectief geven en daar getuig ik van."* Twintig jongens hebben die week de Here Jezus in hun hart aangenomen.

Samen gaan we voor veranderende levens. Omdat het programma zo'n positieve invloed had op de jongeren, zijn we door de gevangenisdirecteur gevraagd of we volgend jaar ieder kwartaal een week voor de jongens willen organiseren. Er zijn deuren open! Een gebedsverhoor. Steun het werk van Antwoord, zodat we dit werk volgend jaar kunnen blijven voortzetten. We zijn ze liever rijk dan kwijt!



Vincent van Vliet
Directeur Stichting Antwoord



De naam van Zacheüs betekent: de reine, de heilige, de zuivere, de onberispelijke, de schone. Geweldig toch?

P.S. Er staan nog foto's op de achterzijde



Lajos Boros



Jongeren in de gevangenis



Ineke Ruiter – www.iktekenervoor.com



De jeugdgevangenis van Debrecen in Hongarije



Met elkaar aan het werk



Sport- & spelactiviteiten



Een uitwerking

Wilt u blijven bidden voor de jongeren in deze gevangenis van Debrecen?